

Grundtvig-arkivet fasc.: 138.

Registreret af: KT d. 25 / 1 195 7.

Evt. enhedens nr.: I.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

Antal sider: 10; 2½ upg.læg.

"Det evige Livs-Ord i Vorherres Jesu Christi
Mund.
(N. F. S. Grundvig)"

Antal blade: 5.

Format: kvart 18 x 23.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Maskinpa-
pir.

7. Ms.' første linie: Overskriften.

3. Afmærkning (l. J. N. osv.): ingen.

8. Ms.' sidste linie: han findes der.
(opgiver midt på sidste side)

4. Otagrafi:

9. Tryk el. benyttelse:

Kirkelig Samler VI s. 193ff.
US IX s. 533ff.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

(1269, 1281, 1292)

Indholdsregist:

Da jeg 1810 udgav min dimisprædiken, kaldtes alt, hvad der prædikedes, Guds ord. Ordet havde tabt sin levende fylde. Det må stå ved sit værd, om det lader sig forsvare at kalde bogstavskriften et levende Gudsord. Pennefejden skal imidlertid dreje sig om det evige livs ord (1). Er det et pennestrøg, er der i denne verden intet evigt liv, kun et ord derom. Men den store vending ved opdagelsen af de kristelige livstegn er den, at nu kan vi gå ud fra det ny kristelige og evige liv som en urokkelig kendsgerning ligesom det gamle timelige menneskeliv, uanset oprindelsen, er det. Livets vej findes ikke i bibelen (2). Vi holder os ikke til noget eventyr, men til den sikre historie og den utvivlsomme erfaring, dåben og nadveren (3).

- Begrundelsen for at regne dette udkast for det fjerde i den ny række (se oversigtsblad til fasc. 135-141), der fører frem til afhandlingen "Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden" (se rubr. 9), er den, at der nu kommer en bindestreg til i titlen - i modsætning til de tre

foregående udkast. Den bevares i de følgende udkast og i den trykte afhandling.

Affattelsestid: sent på året 1860. Den trykte afhandlings første stykke udkom omkring nytår 1861.